



De Verdieping

Dinsdag 30 september 2014

Compassie

Tussen kracht en medelijden

Petra Bolhuis, filosoof en orthopedagoog

Theo Meereboer, filosoof

20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen

Entree 6 euro; jongeren 4 euro

Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl



De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. Jaarlijks zeven bijeenkomsten, van september - november en januari -mei. In de vorm van kleine discussiegroepen. Met een prikkelende inleiding vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

Rond het jaar 500 voor Christus krijgt het begrip compassie betekenis op het gehele eurazische continent. Het lijkt wel of het begrip een tijdje uit de mode is geweest, maar vandaag de dag is de aandacht voor compassie weer gewekt door iemand als Karen Armstrong met haar boek en website over 'compassie' wereldwijd. Wat is compassie? Is het medelijden in alle mogelijke vormen, of is het beter te begrijpen als solidariteit, zoals Hannah Arendt dat in 1958 in de Vita Activa al schrijft? Levert compassie ons over aan de macht van de zwakke van Nietzsche, of is compassie in de kern van de begrepen betekenis juist een teken van menselijke kracht en macht? We zullen ook ingaan op neurofysiologisch- en ethologisch onderzoek zoals van Frans de Waal, op basis waarvan men tot de conclusie komt dat empathie de fysieke biologische voorwaarde is voor compassie, maar dat het daarbij belangrijk is om onderscheid te maken tussen compassie en meegevoel.

Petra Bolhuis, filosoof en orthopedagoog en Theo Meereboer, filosoof, geven vanuit Maieutiek in Baflo al 10 ruim filosofiecurssussen en persoonlijke begeleiding. Informatie: www.maieutiek.nl.