



Dinsdag 18 februari 2014

Morele vragen bij de economische crisis

Op zoek naar praktische alternatieven voor de vrije markt

Arjan Broers, journalist, zingever en zinkrijger

20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen

Entree 6 euro; jongeren 4 euro

Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl

De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. Jaarlijks zeven bijeenkomsten, van september - november en januari - mei. In de vorm van kleine discussiegroepen. Met een prikkelende inleiding vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

Twintig jaar na de val van de Muur zijn we tegen een nieuwe muur gelopen. Het kapitalisme van de vrije markt is in een diepe crisis geraakt. De zucht naar groei en winst van bankiers en ondernemers, de hebzucht van bonanerende bestuurders en het rupsje-nooit-genoeg in ons allemaal hebben onze samenleving opgezadeld met enorme schulden. De crisis is nog lang niet voorbij, Rutte's roep om auto's en huizen te kopen ten spijt.

Verblind door materialisme en hossend op de soundbites van onze evenementensamenleving (belééf het!) hebben we ons sociaal, emotioneel en ecologisch kapitaal verwaarloosd. We staan voor even verreikende als diepgaande vragen. Wat is écht van waarde? Wie zijn wij? Waartoe zijn wij er?

Met hulp van filosoof Hans Achterhuis, theoloog Erik Borgman en econoom Herman Wijffels zoekt Arjan Broers in zijn nieuwe boek *Geld en Goed, lessen voor welwillende kapitalisten* naar nieuwe antwoorden. Daarbij verdiept hij zich in de ethische leenbank Oikocredit die wereldwijd furore maakt met microkrediet.

Op www.arjanbroers.nl, www.investereninmensen.nl www.oikocredit.nl lees je meer.

*Arjan Broers (1969) is journalist, zingever en zinkrijger. Hij studeerde theologie en is zelfstandig schrijver en adviseur over levensbeschouwelijke thema's. Hij publiceerde onder meer *Leven met Dominicus (2013)*, *Echt zijn; jonge mensen over leven met aandacht (2012)*, *Een dwaas bestaan*; Gerrit Poels, 'broodpater' (2009) en *Wees niet bang*; het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens (2004).*