

Vrijdag 22 november 2019

Gijs van Oenen

Emancipatie en democratie

Van lust tot last?

Let op: aanvang 20:00 uur

Locatie: Podium Zuidhaege / De Schalm

Lezing in het kader van MetaForum Assen

Gijs van Oenen (1959) is universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar richt hij zich op politieke en sociale filosofie, rechtsfilosofie en filosofie van mens en cultuur. Vorig jaar verscheen van hem het boek *'Overspannen democratie: hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen.'*

Hebben we meer democratie nodig? Betere democratie? Bijna iedereen zegt: Natuurlijk! In zijn lezing betoogt Gijs van Oenen het tegendeel. We zijn onszelf aan het overladen met democratie. We verwachten er te veel van en het eist te veel van ons. Er ontstaat een 'overspannen democratie' met burgers die burn-out raken. We willen te veel uit de democratie halen. We moeten ons volgens Van Oenen afvragen waarom we zo in de ban zijn geraakt van democratie. Wat doet het met ons en waar leidt het toe?

Hij neemt ons mee naar de filosofische oorsprong van de moderne democratie: het streven naar emancipatie van alle mensen. Onbedoelde en onvoorziene gevolgen dienen zich aan. De mogelijkheid van zelfverwerkelijking, ooit een wenkend perspectief, wordt nu mede een drukkende last. Iets dergelijks geldt ook voor democratie, die we kunnen zien als de politieke implicatie van emancipatie.

Deze analyse leidt tot een prikkelende diagnose van de 'democratische vermoeidheid' van de moderne mens: hij dreigt te bezwijken onder zijn eigen emancipatoire en democratische principes.