



De Verdieping Filosofisch café Assen

Maandag 10 februari 2020

Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid

Hebzucht als drijfveer van het economisch handelen

Jeroen Linssen

Directeur onderwijs Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en Universitair hoofddocent Praktische filosofie aan de Radboud Universiteit

We leven in een samenleving die wordt beheerst door de vrije markt. Na de val van de muur leek de overwinning van het neoliberalisme een feit. De hele wereld zou weldra het neoliberalisme omarmen en de historicus Fukuyama sprak in 1992 zelfs van het einde der geschiedenis. Er zou een eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid zijn bereikt en de Westerse liberale democratie zou de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur vormen. We zouden definitief in een stabiele eindfase zijn terechtgekomen.

Maar sinds de economische crisis van het begin van deze eeuw neemt de twijfel aan het succes van het neoliberalisme toe. We hebben gezien waartoe de bankencrisis leidde en wat daarvan de oorzaak was. En op tal van andere terreinen brengt het marktdenken niet altijd de gehoopte verbetering. Hoe houdbaar is het idee van het eigenbelang als drijfveer voor ons economisch handelen?

Jeroen Linssen laat ons zien hoe verschillend er in de loop der eeuwen is gedacht over hebzucht als deugd en ondeugd. En confronteert ons met een tweeslachtige houding ten opzichte van de hebzucht. Denkers als Aristoteles, Adam Smith en Karl Marx passeren daarbij de revue.

PODIUM ZUIDHAEGE – Theatercafé (begane grond), Zuidhaege 2, Assen

19:30 - 22.00 uur - inloop vanaf 19.00 uur; nazit tot 22:30 uur

Entree 8 euro; jongeren 4 euro

Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping2011@gmail.com



Dr. Jeroen Linssen is deskundig op het gebied van de politieke filosofie. In 2005 promoveerde hij op een proefschrift over Michel Foucault. De laatste jaren is hij vooral gericht op de studie naar de verhouding tussen economie en politiek. Speciaal gaat zijn belangstelling uit naar de opkomst en geschiedenis van de liberale en neoliberale kunst van het besturen. Linssen schrijft al langer over het primaat van de hebzucht en publiceerde in 2019 het boek *Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid*.